

Leef „Elske”

aan de eene zij daar doet de maas
haar helder water bruisen ;
aan de andere zij... o, ja dat rijmt
aan de andere zij ligt Pruisen.

en in die grenzen, in dien hoek
daar liggen Limburg's banken,
een strekje, rijk aan ooft en graan
maar arm aan wingerdranken.

daar laat men de eend den waterplas
de koffie aan de vrouwen,
aan 't manvolk 't bier uit eigen graan
in 't eigen land gebrouwen.

maar toch de puikdrank in die streek
is ja Hennekeus' Elsbitter
zijn kleur gelijkt champagne wijn
zijn smaak niet, zegt de vitter.

een elske is pure medicijn !
ja. de eerste slok smaakt deerlijk ,
maar hebt ge er drie of vier in 't lijf,
dan smaakt het overheerlijk.

dan stemt het, als ge vrolijk zijt
uw blij gemoed nog blijder,
en 't is in druk en droefenis
een laafdrank voor den lijder

wanneer uw maag de arbeid staakt
och, met 'n elske drink ze maar;
en hebt ge hoofdpijn, harteleed,
och, drink 'n elske - 't heelt zoo waar.

wanneer gij tilt van barre kou
een elske, twee, drie stooft je;
in zomerhitte veegt een els
u 't kalme zweet van 't hoofdje.

wanneer gij kattrig u gevoelt;
els heelt homoeopatisch
maar 't allerbeste werkt een els
als bij 't gebruik wat maat is.

o, elske geel, o, elske schoon
gij zijt een kermisdrankje
maar wien gij laaft bij 't harde werk
die prijst u met een dankje

o, elske geel, o, elske schoon,
gij, wijn van limburg's banken,
zijt artsenij in vreugd en leed
de puikste van de dranken.